

Pelgrimstocht Jan van der Meer

Jan van der Meer mocht ook in Wijnjewoude e.o. de afgelopen jaren verschillende nabestaanden begeleiden bij afscheid en rouw.

Dit jaar is hij tien jaar werkzaam als zelfstandige in de begeleiding bij sterven, afscheid en rouw, dit onder de naam "mens voor mens". Voor hem reden tot dankbaarheid en ook een mooie gelegenheid om eens iets terug te doen voor de maatschappij.

Van 21 oktober t/m 2 november a.s. gaat hij een zelf georganiseerde pelgrimswandeling lopen waarbij hij zich laat sponsoren. Dit voor drie goede doelen te weten: het KWF, de CliniClowns en het VPTZ.



De wens is om 6000 euro bij elkaar te krijgen, voor ieder doel 2000 euro. De teller staat op dit moment op 16.700 euro. Dus dat doel is ruim bereikt en zal mogelijk nog verder groeien.

Deze Pelgrimswandeling heet "Van Moddergat tot Appelscha".

Voor deze eerste editie wil hij graag ook de Gereformeerde kerk van Wijnjewoude bezoeken. Vanuit de verbondenheid vanuit zijn werk en met onze kerk laat hij uit dankbaarheid op onze locatie een attentie achter en steekt een kaars aan ter nagedachtenis aan hen die gemist worden.

Op woensdag 30 oktober a.s. hoopt hij rond 15.30 uur aan te komen bij onze kerk en daar te gedenken. Hij vertrekt op 31 oktober om 08.00 uur eveneens vanuit Wijnjewoude voor het vervolg van de wandeling.

Wij kunnen ook ons "steentje" bijdragen middels een donatie via de website www.pelgrimswandeling.nl of een stukje met hem mee te lopen op het traject. Uiteraard zijn we ook welkom bij zijn bezoek aan de kerk op woensdag 30 oktober rond 15.30u.